



# Sporen van Thialf

## Speurtocht naar verhalen en foto's



Bijzondere foto van 13 juli 1937 uit het archief van familie Jansen, generatie van zwemmers en voorzitters bij Neptunus en Thialf.

**Op het plein bij de nieuwe entree van Thialf worden binnenkort fototegels met Sporen van Thialf geplaatst, een project van Carien Poissonnier. Dankzij een flinke bijdrage van het WijkActiePlan (WAP) kunnen we de foto's uit privé-archieven met herinneringen aan toen zichtbaar maken. De bijbehorende verhalen komen op onze website.**

Wie weet nog hoe het zwembad Thialf er vroeger uit zag, welke liefdes zijn er ontstaan, welke foto's en bijbehorende verhalen zijn er nog te vinden over deze bijzonder plek in Arnhem.

### Eerste tegel

Uit het album van Marian Schaareman - Hueting uit de Prins Hendrikstraat kwam de eerste bijzondere foto van het zwembadpersoneel uit de jaren vijftig, poserend voor de badhokjes. De moeder van Marian werkte in die tijd in de 'garderobe' van het zwembad. Marian was zelf ook elke middag met vrienden en zussen in het

zwembad te vinden. 'Ik heb haar daar ontmoet en vond haar meteen leuk' vertelt Jan - haar man - tijdens de bijeenkomst op 2 november in Brasserie Thialf, waar herinneringen en foto's werden gedeeld. Over Ben Kniest, gescheiden zwemmen, lunchpauzes met de hele familie, AZC, Neptunus en badmeesters.

Heeft u ook nog herinneringen en foto's van het zwembad Thialf? Neem dan vóór 1 januari contact op Carien Poissonnier: [post@vrouwopdeveranda.nl](mailto:post@vrouwopdeveranda.nl)



Aan de stamtafel van Brasserie Thialf worden aan de hand van foto's en knipsels verhalen verteld over het vroegere zwembad. (foto Merel Vos)



De moeder van Marian Schaareman (tweede van rechts)



Marian zelf op Thialf (ook de tweede van rechts)



Lunchen op Thialf met gezin van Peter Welting (op de voorgrond)